

Jaargang 6 nummer 27
december 2018

DE MANTEL

Extra kersteditie



Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Woord van de pastoor
- 4 Van het kerkbestuur
- 5 Kerstavond 24 december
- 6 Eerste Kerstdag
- 7 Tweede Kerstdag
Derde Kerstdag
Feest onnozele kinderen
- 8 Hoogfeest van de Heilige Familie
- 9 Oudjaar
Hoogfeest Maria
- 10 3 koningen
- 11 Doop van de Heer
- 12 Tweede zondag door het jaar
- 13 Derde zondag door het jaar
- 14 Vierde zondag door het jaar
- 15 Vijfde zondag door het jaar
- 16 Zesde zondag door het jaar
- 17 Zevende zondag door het jaar
- 18 Achtste zondag door het jaar
- 19 Kinderpagina
- 20 Lasershow

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-
martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie:
(NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen
bereikbaar van 9.30 - 12.00 uur.

Van de redactie

Ik herinner me de kerstboeken die we thuis hadden, met de vele verhalen rondom Kerstmis. En dan niet alleen over het kindje dat geboren werd, zo lang geleden, maar over mensen die ineens het licht zagen, die hun gedrag veranderden, net zoals Scrooge in het verhaal van Charles Dickens. Er is genoeg om te lezen in de kerstvakantie, lekker weggedoken in de bank, bij de kerstboom. Bij mij komt daar vanaf nu ook het voorlezen bij, want onze kleindochter begrijpt nog niet veel van wat we voorlezen, maar ze is toch wel zo'n tien minuutjes geïnteresseerd, bijv. in Rupsje Nooitgenoeg, u kent het vast. Ik zal eens op zoek gaan naar mooie kerstboekjes, het kerstverhaal van Dick Bruna heb ik al. Een paar ideetjes voor mij voor volgend jaar, maar wellicht heeft u (klein)kinderen die net wat ouder zijn? Zie verder in deze Mantel voor inspiratie.

In ieder geval wens ik u allemaal namens de redactie een zalig Kerstmis toe, daarna een gezellig Oudjaar en alle goede wensen voor 2019.

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1300 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 31 januari a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinus-cuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "Uitzien naar..."

Het is begin november als ik al de eerste kerstversiering in het straatbeeld zie verschijnen. Klaarblijkelijk zien veel mensen uit naar de kersttijd. Vol verwachting klopt in deze tijd ons hart voor de goedheiligman en wat eigenlijk nog meer?



Pastoor Theo Lamers

Kerstmis is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn, maar kerst is niet alleen een gezelligheidsfeest. Christenen vieren tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus Christus. Kerstmis is het feest van de komst van Jezus naar onze aarde.

Het Kerstfeest wordt niet daadwerkelijk op de geboortedag van Jezus gevierd. Het feest zoals wij dat kennen stamt uit het jaar 340 na Christus. De toenmalige Paus Julius II wilde afrekenen met een hardnekkig gebruik: op 25 december werd namelijk ieder jaar de zon aanbeden. Door op deze dag Kerstmis te gaan vieren werd een einde gemaakt aan de verering van de zon. Niet de zon, maar Jezus Christus is het Licht van de wereld.

Voor christenen betekent Kerstmis de komst van Christus. Hij was de langverwachte Messias en redder. De diepste betekenis van Kerstmis is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. Wanneer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit ook. Jezus treedt in woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid die

er in de samenleving aanwezig is. Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan de rand van de samenleving. Kerstmis is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht.

Aan ons is het nu de uitdaging om dit Licht in onze soms donkere wereld te laten stralen. Ik wens u sfeervolle Kerstdagen: dat het Licht in uw harten en levens mag stralen. Een zalig Kerstfeest.

Theo Lamers
pastoor-deken

*Op een slagveld klonk een stem,
Was van ver te horen
Zong dat er in Bethlehem
Een kindje was geboren
In die nacht zo stil en groot
Zwegen de kanonnen
Die zijn bij het morgenrood
Toch opnieuw begonnen*

*Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven
Maar kanonnen dreunen weer als de lichtjes doven*

*Donkere Zuid-Afrikaan, honger moet je lijden
Mag niet naar je vader gaan, bent van hem gescheiden
Wie dit hebben uitgedacht: Komen allen samen
Zingen plechtig 'Stille Nacht' zonder zich te schamen*

*Kerstmis lijkt ons keer op keer vriendschap te beloven
Maar dan gaan ze altijd weer alle lichtjes doven*

*Turk en Griek en Marokkaan mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan of zal men ze verdrijven?*

*Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven
Laat dan deze ene keer het lichtje niet weer doven*

*Tekst en muziek: Frans Ehlhart en Willem Wilmink
Uitgebracht op: Kinderen voor Kinderen 5*



Kerstmis
denken en dromen op het feest van vrede en verbinding
in een wereld vol tegenstellingen.

We kijken er naar uit, het feest van warmte en gezelligheid, het feest van nieuw leven. Het brengt ons bijeen in een sfeer van met elkaar verbonden zijn. In kleine kring koesteren we elkaars aanwezigheid, delen we de gedachte van iets voor elkaar kunnen betekenen. In die sfeer dwalen onze gedachten ook naar de wereld om ons heen. De wereld waarin ieder probeert zijn/haar mening aan de ander op te leggen. In de wereld ver van ons vandaan maar ook direct om ons heen. En dat terwijl nieuw leven tegelijk nieuwe gedachten oproept: tegenstellingen overbruggen i.p.v. uitvergrooten. Die droom proberen werkelijkheid te maken maakt van Kerstmis het echte feest van vrede.

Met die hoop wensen wij u en uw dierbaren een zalig Kerstfeest en alle goeds voor 2019.

Het bestuur van de parochie H. Martinus

17.00 uur	't Akkertje Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Juvia
	Martinuskerk Cuijk 	Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor en aspirantenorkest Gaudete
19.00 uur	Martinuskerk Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor
	Lambertuskerk Linden 	Woord- en gebedsdienst m.m.v. Gelegenheidskoor
21.00 uur	Kloosterkerk St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maas-klanken
	Lambertuskerk Beers 	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
23.00 uur	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Zanggroep Creation

Rondom de Martinustoren Katwijk

Kerst in Katwijk 2018

24 december 19.00 u. Kerstviering in Katwijk met medewerking van het Dames en Herenkoor
Naast bekende kerstliederen zingt het koor een nieuwe kerstmis.
Met Oud en Nieuw is er geen viering in Katwijk, wel in Cuijk.
Wij wensen allen een goed, gezond en gelukkig 2019 toe en zien en verwelkomen u graag.



Rondom de Jozefstoren

Kerstmis: Eerste Kerstdag om 11.00 uur in de mfa

Dit jaar is er voor de geloofsgemeenschap H. Jozef de viering van Kerstmis op Eerste Kerstdag om 11.00 uur in de mfa De Valuwe. Voor de eerste keer Kerstmis in de mfa!
DieDrie zal de dienst muzikaal opluisteren. Na de viering is er uiteraard weer koffie en thee met iets lekkers erbij!

U bent allen van harte welkom!

*Is op Kerstdag de hemel klaar,
Verwacht dan maar een vruchtbaar jaar.*

Dinsdag 25 december - Eerste Kerstdag

9.30 uur	Koosterkerk St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. dames- en heren-koor
	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering m.m.v. DieDrie
15.30 uur	Martinuskerk Cuijk 	Peuter- en kleuterviering

Rondom de Martinustoren Cuijk

Na het einde van het zomerseizoen, waarin we ruim 6.500 mensen in de kerk mochten begroeten, is nu volop de voorbereiding voor de Advents en Kerstperiode bezig. Er wordt groen gezocht en materiaal geregeld, de kerststallen worden afgestoft en te voorschijn gehaald. Waar vorig jaar de beelden van de voormalige Jozefkerk de kerststal vulden, zullen dit jaar de beelden van de Antoniuskerk uit Vianen het kersttafereel in en rond de stal vormen.

Naast de gebruikelijke weekendvieringen in de advent brengen ons een aantal bijzondere momenten dit jaar weer naar Kerstmis toe: de oecumenische versperdiensten op dinsdagen om 19 uur in de protestantse kerk, de viering met ouderen

en zieken op 20 december, het nieuwe initiatief van de lichtjesticht op vrijdag 21 december (zie elders) en de "gulden mis" bij kaarslicht op zaterdag 22 december om 19 uur. Maar niet alleen de adventstijd wil ons in de stemming van het Kerstfeest brengen. Na de kerstvieringen houden we het Kerstgevoel levend met de peuter- en kleuterviering op Eerste Kerstdag, de Lasershow op zaterdag 29 december om zo bij Oud en Nieuw aan te komen. In deze periode is er tevens een speciale kerststal-lententoonstelling.

Een drukke tijd van voorbereiding om samen dit mooi feest te kunnen gaan vieren. U bent uiteraard van harte uitgenodigd om bij één van de vele activiteiten mee te vieren! Met de medewerking van onze kerkwachten is in de kerstperiode de kerk geopend om de Kerststal te bezoeken: Kerstdagen na de viering tot 17.00 uur Zondagen na de viering tot 16.00 uur Overige dagen tot en met Driekoningen (6 januari) van 13.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom!

Contactgroep rondom de Martinustoren.

Boek inspiratie

Het koppige ezeltje,
door Michiel de Boer € 7,95



Ezeltje ziet uit naar zijn nieuwe stal. Maar precies op de dag dat deze klaar is moet hij samen met Jozef en Maria een verre reis maken. Bovendien moet hij Maria, die zwanger is, ook nog dragen.

Pff, veel te zwaar, denkt Ezeltje. De reis is vermoeiend en als ze aankomen lijkt het dat ze nergens een plek kunnen vinden om te rusten.

Woensdag 26 december - Tweede Kerstdag - Feest H. Stefanus - martelaar

9.30 uur	Kloosterkerk St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Gospel- koor New Spirit



*Helder en klaar de heilige nacht
Maakt op een vruchtbaar jaar bedacht.*

Donderdag 27 december - Feest H. Johannes - evangelist - patroon van ons bisdom

8.00 uur	Weekdagkapel St. Agatha 	Eucharistieviering
9.00 uur	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering

Boek inspiratie

Het boompje,
door Loek Koopmans € 14,50



Een klein boompje is niet gelukkig, want het heeft geen zachte groene blaadjes, maar harde stekelige naaldje. En hij wil graag net zo mooi zijn als de andere bomen. Met Kerstmis gaat ten slotte zijn wens in vervulling, maar anders dan hij had gedacht.

Vrijdag 28 december - Feest Onnozele kinderen

8.00 uur	Weekdagkapel St. Agatha 	Eucharistieviering
9.00 uur	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering

Rondom de Jozeftoren

**Bezoekgroep: Kerstviering in mfa:
zaterdag 22 december om 14 uur**

De kerstviering voor de ouderen en zieken zal plaatsvinden op zaterdag 22 december in mfa De Valuwe om 14.00 uur. Het dameskoor o.l.v. Annie Janssen Lok-Thijssen zal de Eucharistieviering muzikaal opluisteren. Na de viering is er, koffie en thee met iets lekkers! Het is fijn om bij elkaar te zijn en gezellig!

De bezoekgroep van de geloofsgemeenschap H. Jozef.



Zaterdag 29 en Zondag 30 december - Feest Heilige Familie

Zo. 30-12 9.30 uur	Klooster- kerk St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
	Martinus- kerk Katwijk 	geen viering
Zo. 30-12 10.00 uur	Lambertus- kerk Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
Zo. 30-12 11.00 uur	Martinus- kerk Cuijk 	Eucharistieviering met dameskoor
	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering met samenzang

doline - ensemble Kwint met daarbij de sopraan Debbie Kenyon - Jackson verzorgen op de 2e zondag van de Advent een sfeervol concert.

Intussen bereidt ons Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent met als organist Ton Keijzers zich voor op de Kerstavondviering op 24 december om 19.00 uur.

Bijzonder is dit jaar de Kerstviering voor de kinderen en kleinkinderen van ouders en grootouders uit Linden en uit de ons omringende plaatsen, want ook uit diverse kerkdorpen komen bezoekers naar onze kerkdiensten.

Na overleg met de betrokkenen hebben we besloten om op de 4e zondag van de Advent om 10.00 uur 's morgens onze Zondagviering samen met kinderen te houden. Enkele moeders uit onze Geloofsgemeenschap maken samen met de voorganger van die zondag een speciale viering als voorbereiding op het Kerstfeest. Voor alle duidelijkheid: kinderen uit andere Geloofsgemeenschappen en hun (groot)ouders zijn ook zeer welkom.

Rondom de Lambertustoren Linden

Kerst en Nieuwjaar in Linden Advent

Ook in Linden wordt het Kerstmis, maar minstens zoveel aandacht krijgt de Advent binnen onze Geloofsgemeenschap. De maand december met haar vier zondagen en de kaarsen op de adventskrans. In het midden van de Adventskrans staat bij ons het beeld van Johannes de Doper, de dragende figuur in de liturgie van de Advent.

We hebben moeite gedaan om ook dit jaar weer een extra activiteit in deze periode te plannen. Het Cuijkse Man-



voormalig
H. Jozef

8.00 uur	Weekdag- kapel St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
19.00 uur	Martinus- kerk Cuijk 	Eucharistieviering met samenzang



Dinsdag 1 januari - Hoogfeest Maria - Moeder van God

9.30 uur	Weekdag- kapel St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	Martinus- kerk Cuijk 	Eucharistieviering met Herenkoor

Lichtjesticht Cuijk

Op vrijdag 21 december is er vanaf 18.00 een lichtjesticht door de centrumstraten van Cuijk. De verlichte tocht gaat langs diverse tafereelen uit het kerstverhaal. Met onder andere Jozef, Maria en de herders. Bij ieder tafereel is een verteller met spelers en muziek aanwezig.

De te lopen weg zal sfeervol verlicht worden met kaarsjes en lampjes. De tocht met gids eindigt in de Martinuskerk waar vanaf 18.45 uur diverse optredens zijn tot 20.45 uur. Op het kerkplein is glühwein en warme chocomel te verkrijgen. Meelopen kan tot 19.30 uur vanaf De Herberg aan de Markt.

Lourdes, is dat nog van deze tijd?

Hierop kunnen we volmondig 'ja' zeggen. Steeds meer mensen ervaren zelf dat Lourdes niet alleen de plaats is waar oma naar toe ging. Lourdes is inspirerend, indrukwekkend. Een bijzondere plaats waar je betekenisvolle ontmoetingen hebt. Van 7 t/m 12 mei 2019 zullen we vanuit onze parochie dit samen gaan ervaren in Lourdes. Nieuwsgierig geworden? Kom op dinsdag 22 januari vrijblijvend luisteren en kijken tijdens de presentatieavond in de pastorie van de H. Martinuskerk in Cuijk, Kerkstraat 10. Aanvang 20.00 uur. Of neem contact op met Anny Spanjers, telefoon (0485) 31 33 93.



Zaterdag 5 en zondag 6 januari - Hoogfeest Driekoningen - Openbaring van de Heer

18.00 uur Za 5-1	't Akkertje Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Juvia
	Martinuskerk Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
9.30 uur Zo 6-1	Kloosterkerk St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
	Lambertuskerk Linden 	Woord- en gebedsdienst
10.00 uur Zo 6-1	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
	MFA De Valuwe 	Woord- en Communiedienst m.m.v. Diedrie



Cuijkse Taizéviering

In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 15 maart 2019 om 19.00 uur een Taizéviering gehouden. De viering is een initiatief van de H. Martinusparochie Cuijk.

In de viering zingen de aanwezigen passende liederen uit Taizé, afgewisseld met gebed, korte bijbellezingen en een meditatief moment van stilte. De zang wordt op piano begeleid door kerkmusicus Marcel Siebers uit Cuijk. De liederen van Taizé zijn kort, eenvoudig, meerstemmig en gemakkelijk mee te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend, zoals bijvoorbeeld *Ubi caritas* of *Als alles duister is*.

Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. De totale viering duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten en een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze Taizéviering bij te wonen!

Kijk voor meer info en inspiratie op <https://www.facebook.com/taizecuijk/> Vrijdag 15 maart 2019, 19.00 uur. St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk

De verdere data voor dit jaar zijn als volgt:

- 14 juni
- 13 september
- 13 december

Zaterdag 12 en Zondag 13 januari - Feest Doop van de Heer

Za 12-1 19.00 uur	Lambertuskerk Beers 	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Zo 13-1 9.30 uur	Kloosterkerk St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
Zo 13-1 10.00 uur	Lambertuskerk Linden 	Eucharistieviering
Zo 13-1 11.00 uur	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor
	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering met samenzang

**Uw kerstpakket (of een deel hiervan) schenken.*
 Dit kunt u inleveren op vrijdagavond 14 december van 18.00 uur tot 20.00 uur in de Herberg, Markt 1 (achter de Protestantse kerk).

**Boodschappen op het genoemde adres brengen.*
 U kunt denken aan houdbare levensmiddelen die goed in een kerstpakket passen. b.v. soep - roomboter- koffie - vruchtensap- jam - zeep - shampoo - zoutjes. Wilt U er wel op letten dat de artikelen NIET OVER DE DATUM zijn, ook verse producten en producten die gekoeld bewaard moeten blijven kunnen niet in de kerstpakketten.

**Naast deze materiële hulp kunt U ons ook financieel steunen.*
 Van het geld kopen wij dan dozen voor de pakketten of betalen we de kerstbroden die het Merletcollege voor ons bakt.

** Dit jaar hebben we ook weer hulp in natura nodig.*
 Ons programma ziet er als volgt uit: zaterdag 15 december staan we bij de supermarkten, Maandagochtend 17 december maken we de pakketten klaar en maandagmiddag worden de pakketten rond gebracht.

Wilt U bij 1 van deze activiteiten helpen dan kunt u dit doorgeven aan: Ton Kwant (06 28436791) of Joke Stange (06 15191709)
 Tot slot: Indien U iemand kent, die volgens U in aanmerking komt voor een kerstpakket kunt U dit doorgeven via de bovengenoemde telefoonnummers. Wij hopen ook dit jaar weer veel gezinnen blij te maken.

De kerstpakkettencommissie

Kerstpakketten actie 2018

Vanuit de gezamenlijke kerken van Cuijk wordt er, zoals ook de afgelopen jaren gebruikelijk was, weer een kerstpakketten actie georganiseerd. Ook al gaat het beter met onze economie er zijn nog altijd mensen die een extraatje in de vorm van een pakket verdienen of goed kunnen gebruiken. Het motto van deze actie is: MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR. Dat is ook de reden dat wij U vragen weer met ons mee te doen. En wat kunt U doen?



Za 19-1 18.00 uur	't Akkertje Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Vivace
Zo 20-1 9.30 uur	Martinus- kerk Katwijk 	Woord- en Communiedienst m.m.v. parochiekoor
	Klooster- kerk St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
Zo 20-1 10.00 uur	Lambertus- kerk Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
Zo 20-1 11.00 uur	Martinus- kerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering m.m.v. Dames- koor

Kerstleis

*Het is gebeurd op een winterdag des
nachts om twalef uren.*

*De kleine kudde met herders lag te
sluimeren bij de vuren.*

*Toen klonk uit de hemel een heldere wijs,
Kyrie Eleys.*

*Maar ik en gij waren niet daarbij,
ons trokken te vele zaken.*

*Naar aardse gewichtig doenerij,
naar wereldse vermaken.*

*Of naar onze zorgen voor drank en spijs,
Kyrie Eleys.*

*De herders hadden hun handen vol
eenvoudige geschenken.*

*Zij gaven 't kindje schapenwol en baden:
wil aan ons denken.*

*Wanneer Gij zult zijn in uw paradijs,
Kyrie Eleys.*

*Doch ik en gij komen achteraan met
duizenden meegelopen.*

*Wij zullen wel lang in de rij moeten
staan, maar de staldeur is nog open.*

*Wij worden misschien nog wel
eenmaal wijs,*

Kyrie Eleys.

Anton van Duinkerken.

Boek inspiratie

Het geheim van de beren. Door Bruno Hachler

€ 7,99



Een kerstverhaal waarin alle teddyberen zich verzamelen en de mensen erop attent maken dat niet het krijgen van cadeautjes met Kerstmis het belangrijkste is, maar vriendschap en aandacht. Ook aandacht voor de eenzame tante en de vluchteling die zijn familie mist. Het is een verhaal dat ons eraan herinnert dat er vaak maar een kleinigheid nodig is om iemand anders blij te maken.

19.00 uur Za 26-1	Lambertus-kerk Beers 	Eucharistieviering met samenzang
9.30 uur Zo 27-1	Kloosterkerk St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
10.00 uur Zo 27-1	Lambertuskerk Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
11.00 uur Zo 27-1	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering met samenzang

Rondom de Lambertustoren Beers

Toekomst Kerk Beers

Op dinsdag 9 oktober 2018 is de hele dorpsgemeenschap op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen omtrent de mogelijke verkoop van onze parochiekerk. Vele, vele belangstellenden waren om 20.00 uur aanwezig in het Wapen van Beers om uit eerste hand te vernemen wat er verteld zou gaan worden.

Na een duidelijke uitleg en voorstelling van de plannen en personen door de vice-voorzitter van de H. Martinusparochie de heer Piet van de Koolwijk was er al een hele opluchting onder de bezoekers. Velen waren verrast en opgelucht toen de naam van de

mogelijke koper bekend werd gemaakt n.l. Gerthy Laham-Keijzers en haar exploitant Jan Hendrix, bij velen van ons al bekend. Voor de eerstkomende tijd zal er nog niet veel veranderen, daar er nog enkele belangrijke formaliteiten moeten worden behandeld en besloten moet worden. Tot dan kan men wennen aan de nieuwe toekomst en gaan werken aan ons nieuwe kerkje, de kapel die we straks mogen blijven gebruiken als parochiegemeenschapsruimte.

Verder is niet veel nieuws te vertellen. Achter de schermen wordt volop gewerkt, dat merk ik aan de keren dat ik de kerk moet open maken voor een bezoek van een of andere instantie en voor het beantwoorden van enkele vragen. Onlangs vroeg een parochiaan of er nog wat verkocht gaat worden van de inboedel van de kerk. Hier moet ik het antwoord nog schuldig op blijven. Na overleg met de pastoor was het antwoord, dat weten we nog niet, dat wordt nog besproken met de koper, tot hoe ver zij hierin wil gaan. Zoals men zegt: "Alles wat spijkervast zit, zit in de verkoop", wat er gaat gebeuren met alle inboedel dat moeten we nog even af wachten.

Uit reacties van vele dorpsgenoten is op te maken dat zij zeer ingenomen zijn met de koopster en haar intenties. Iedereen is er content mee dat de kerk voor Beers behouden blijft. Nu nog even afwachten wat er verder afgesproken gaat worden om te komen tot definitieve verkoop. Tot de volgende keer.



Werkgroep 'Rondom de Lambertus Toren.'

18.00 uur Za 2-2	't Akkertje Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Juvia
	Martinus- kerk Katwijk 	Woord- en Communiedienst m.m.v. parochiekoor
9.30 uur Zo 3-2	Klooster- kerk St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maas- klanken
	Lambertus- kerk Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
10.00 uur Zo 3-2	Martinus- kerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
	MFA De Valuwe 	Woord- en Communiedienst

Rondom de Jozefstoren

Kaarsjeskapel H. Jozef ingezegend
De Kaarsjeskapel H. Jozef is op zon-
dag 28 oktober 2018 ingezegend door
pastoor Theo Lamers.

Voorafgaand aan de inzegening van de
kapel was er een Eucharistieviering in
de mfa De Valuwe.



Daarbij
waren veel
parochianen
van de ge-
loofsgemeen-
schap H.
Jozef en an-
dere belang-
stellenden
aanwezig,
waaronder
burgemees-
ter Wim Hil-
lenaar en echtgenote, de wethouders
Gerard Stoffels en Joost Hendriks. Ook
het parochiebestuur en de buurtparochies
waren goed vertegenwoordigd.

Namens de Contactgroep van de ge-
loofsgemeenschap H. Jozef werden zij
allen welkom geheten.

Aan het eind van de Eucharistieviering
overhandigde wethouder Gerard Stof-
fels namens de gemeente de sleutel
van de kaarsjeskapel aan pastoor Theo
Lamers, waarna deze het woord nam
en alle vrijwilligers van de geloofs-
gemeenschap H. Jozef namens het
parochiebestuur van harte bedankte
voor hun vele vrijwilligerswerk voor de
kaarsjeskapel!!

Daarna nodigde hij iedereen uit mee



Zaterdag 9 en Zondag 10 februari - Vijfde Zondag door het Jaar

Za 9-2 19.00 uur	Lambertus- kerk Beers 	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
	Klooster- kerk St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
Zo 10-2 9.30 uur	Lambertus- kerk Linden 	Eucharistieviering met samenzang
	Martinus- kerk Cuijk 	Eucharistieviering Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor
Zo 10-2 11.00 uur	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering met samenzang

naar buiten te komen voor de officiële inzegening van de kaarsjeskapel! Samen met de voorzitter van de Contactgroep H. Jozef, Frans v.d. Bogaard, opende pastoor Theo de kaarsjeskapel.



Na enkele gebeden en liederen werd de kapel ingezegend en bewierookt! Daarna werden de eerste kaarsen ontstoken door de pastoor en de burgemeester en beide wethouders. Tot slot was er in de mfa De Valuwe nog voor iedereen gelegenheid voor een kopje koffie of thee met iets lekkers daarbij.

De parochie en de gemeente hebben verder besloten dat aan de achterzijde glas wordt aangebracht, zodat bij een straffe wind de kaarsjes aanblijven. Bovendien wordt de nog ontbrekende glasplaat op de muur (aan de oostzijde) geplaatst en wordt de verlichting van het kruis op de toren hersteld.

Iedereen die om een persoonlijke reden een kaarsje wil opsteken, kan bij de kaarsjeskapel terecht!

De kapel is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag én zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur!



Zaterdag 16 en zondag 17 februari - Zesde Zondag door het Jaar

18.00 uur Za 16-2	‘t Akkertje Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Vivace
9.30 uur Zo 17-2	Martinus- kerk Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
10.00 uur Zo 17-2	Klooster- kerk St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
10.00 uur Zo 17-2	Lambertus- kerk Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
11.00 uur Zo 17-2	Martinus- kerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
11.00 uur Zo 17-2	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor



Woordje van het bestuur

Sinds de laatste editie van de Mantel, zijn een aantal zaken in een stroomversnelling geraakt. Na een jaar van meerdere sollicitatierondes voor de functie van pastoraalwerker, kwamen we bij toeval in gesprek met een kandidaat uit ons bisdom, die zojuist op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Om het toevalselement nog completer te maken, ze had de afgelopen 3 jaren veel ervaring opgedaan in het jongeren- en gezinspastoraat, het speerpunt waar wij als parochie juist onze aandacht op willen vestigen. Hoe fijn kan het zijn als je zo een enthousiast persoon treft die ook nog eens de ervaring heeft waar we juist op zoek naar waren!

Na een aantal gesprekken met haar, hebben we een aanstellingsverzoek aan het Bisdom verstuurd en we verwachten voor het einde van het jaar goedkeuring te krijgen. Het wederzijdse plan is om haar per 1 februari a.s. in dienst te nemen voor 32 uur per week.

In de geloofsgemeenschap in Beers was er ook nieuws te melden. Op 9 oktober j.l. waren de parochianen uit Beers uitgenodigd om kennis te komen nemen omtrent een nieuwe bestemming van de Lambertuskerk Beers. In een volle zaal van Café Het Wapen van Beers vertelde vice-voorzitter Piet van de Koolwijk dat er een intentieverklaring was getekend om de kerk te verkopen aan Gerthy Laham - Keijzers.

Gerthy is oud Beersenaar en is emotioneel betrokken bij de kerk. Haar plan is om de kerk in een stichting onder te

Zaterdag 23 en Zondag 24 februari - Zevende Zondag door het Jaar

Za 23-2 19.00 uur	Lambertus- kerk Beers 	Eucharistieviering met samenzang
Zo 24-2 9.30 uur	Klooster- kerk St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. Zanggroep Creation
Zo 24-2 10.00 uur	Lambertus- kerk Linden 	Woord- en gebedsdienst
Zo 24-2 11.00 uur	Martinus- kerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering met samenzang

brengen en te verhuren aan Jan Hendrix, voormalig eigenaar van Prime Time Events uit Cuijk.

Gerthy heeft de Beerse geloofsgemeenschap aangeboden om de Kinderkapel voortaan te gaan gebruiken voor de eucharistievieringen. Zo kan er toch nog in een deel van de kerk gevierd worden. De aanwezigen waren zeer enthousiast over de nieuwe plannen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de vergunningen rond te krijgen. Voor een sfeerverslag van deze bijeenkomst verwijzen wij graag naar onze website onder de rubriek Nieuws.

Tenslotte wordt er achter de schermen op veel plekken hard gewerkt aan het komend Kerstfeest. Ook de werkgroep van de Lasershow is weer volop bezig om de 4e editie te doen slagen. De show 'Old meets New 4.0' wordt gehouden op zaterdag 29 december a.s. om 19.00 en 20.30 uur. Dit jaar treden op het koor Vivace uit Vianen, de Molukse Tifagroep Tahuri, een trombone kwartet, ut Word Wa, Marcel Siebers, Marga Arendsen en natuurlijk Your FX die de show zal afsluiten met een fantastische Lasershow. De entreeprijs is €2 en kaartjes zijn te koop bij de kerstwinkel van Via Cannella aan de Grotestraat te Cuijk.

Een bijzonder woord van dank gaat aan het einde van dit jaar uit naar alle vrijwilligers van onze parochie. Met hun inzet kunnen we steeds samen verder bouwen aan onze parochiegemeenschap!



10.00 uur Za 2-3	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering, Carnavalsviering met alle carnavals- verenigingen uit de parochie
18.00 uur Za 2-3	't Akkertje Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Juvia
9.30 uur Zo 3-3	Kloosterkerk St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
	Martinuskerk Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
11.00 uur Zo 3-3	Martinuskerk Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
	MFA De Valuwe 	Eucharistieviering met samenzang

Kèrstgedachte.
Dor waar gin plaots in de
"hèrbèrg" ... of toch wel ?

UNNE NÉÉJE THUIS

*Ze ware same al veul jorre onderweges,
Han kèijhard gewerkt en veul gesjouwd.
De spore ware heel goewd zichtb'r,
Dur alles wè ze han verstouwd.*

*De daag die gonge zwaorder telle
Ze rakte langzaam van de been.
't Kos dan ok nie langer zó blééve,
En wón nog mar naor één plaots heen.*

*Ok d'r krachte namen zuutjes af
Slès inne wens blif 'r over nog.
Ze klopte toen bèij bèt bejaardehuis aon,
Of 'r plaots waar en door naor binne
mog.*

*Gaauwèchtig zen ze door toen gekomme,
Ze kreegen 'r 'n gastvréej onderdak,
En nie zoès euwelang geleje,
Lek 't Kiendje in 'ne voejerbak.*

*Ze luist're same naor 'n kèrstverhaol,
Heuren 't vurleeze van 'n gedicht.
En kéeke naor de stal mé 't kribke,
't Is 'n skòn en mooi gezicht.*

*Same geniete ze ès noit tevurre,
Worren 'r stil af. Hèbbe wènnig praots.
En denke opnijt dan bè d'r èige:
"Gelukkig mar, d'r waar nog plaots."*

Frans van Gestel

Kindje wiegen



Kindje wiegen

Kerst voor de kleinsten

Op kraamvisite bij kindje Jezus

1^e kerstdag
15.30 uur
Martinuskerk
Cuijk

Parochie H. Martinus www.martinuscuijk.nl

Met kerstmis vieren wij de geboorte van kindje Jezus. Op eerste kerstdag is de peuter-kleuter viering “Kindje wiegen”, een kerstviering voor de allerkleinsten samen met hun familie. Dan gaan we op kraamvisite bij het pasgeboren kindje Jezus en we mogen allemaal het kindje wiegen. En we luisteren naar het kerstverhaal en gaan samen kerstliedjes zingen met de piano. Na afloop is er voor alle kindjes en de (groot)ouders wat te drinken met iets lekkers. Dus kom op eerste kerstdag om 15.30 uur naar de Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum naar de kinderviering “Kindje wiegen”.

Wil je op de hoogte gehouden wanneer de volgende peuter-kleuterviering is, meld je dan aan op de **Facebookpagina H.Martinus** of schrijf je in voor de peuter-kleuter emaillijst via info@martinuscuijk.nl. Je krijgt dan enkele weken voorafgaand aan de volgende viering een bericht met daarin het thema, da-

tum en locatie van de peuter-kleuterviering. Lijkt het je leuk om in enige vorm mee te helpen aan de peuter-kleuter vieringen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het kost je maar twee tot vier keer per jaar een paar uurtjes tijd op een zondagmiddag, en daar voorafgaand een paar uurtjes voorbereiding. Ook als je liever alleen achter de schermen mee werkt aan de voorbereidingen, of juist liever alleen op de voorgrond met de kinderen op de dag zelf, dan ben je van harte welkom een keertje mee te doen! Dus kun jij muziek maken, heb jij creatieve ideeën, kun jij spannend een verhaal vertellen, vind je het gewoon leuk om met kleine kinderen te werken, of wil je gewoon graag je steentje bijdragen? Neem dan contact met ons op via email naar info@martinuscuijk.nl of via de Facebookpagina H.Martinus.

Rondom de Martinustoren Cuijk



Beste jongens en meisjes van de Martinusparochie

Dankzij jullie, hebben we van het fruit dat jullie hebben meegebracht tijdens de

Martinusviering weer mooie fruitschaaltjes kunnen maken.

Deze schaaltes hebben wij bij de zieke mensen van onze parochie gebracht.

Dank ook aan de werkgroep: die deze knutselmiddag met de kinderen lampionnen hebben gemaakt, de Martinusviering hebben verzorgd en de mensen die gezorgd hebben voor de broodjes en warme Chocomel; onze complimenten!

Namens de werkgroep voor ouderen en zieken: bedankt allemaal!

YOURFX

HEILIGE
MARTINUS
parochie

LASERSHOW OLD MEETS NEW 4.0

**ZATERDAG 29 DECEMBER
19.00 & 20.30 UUR
MARTINUSKERK CUIJK**

**M.M.V. YOURFX-MOLUKSE TIFAGROEP "TAHURI"-MARGA ARENSEN, ORGANISTE
UT WORD WA-ZANGGROEP VIVACE-TROMBONE KWARTET-MARCEL SIEBERS, BEZAARDIER**

KAARTEN € 2 VERKRIJGBAAR BIJ:

MARTINUSKERK CUIJK, VIA CANNELLA KERSTWINKEL
OPBRENGST DEURCOLLECTE VOOR RESTAURATIE MARTINUS KATWIJK